

I N V I T A T I O N



... på opdagelse  
i en frederikssundmalers univers  
7. marts – 7. september 2003

Gerda Rytter var en af Frederikssunds farverige kunstnere. Hun boede på Søvej tæt ved Fjorden. "Kunstmalerinde," stod der på det støbte skilt på havelågen. Det var især oliemaling, tegning og akvarel hun gav sig af med. Sine billeder udstillede hun både hjemme og i Kunstforeningens regi.

Blandt kunstkritikere blev Gerda Rytter aldrig noget stort navn, men hun var flittig og nøjsom og fordi hun livet igennem fandt aftagere til sine billeder kunne hun ernære sig af sin kunst. Hun er en repræsentant for den vældige underskov af næsten anonyme kunstnere, der virkede i forrige århundrede. Det er i den sammenhæng, at museet har fundet hende interessant. I sit hus havde hun gemt på kunst, breve, tøj og mængder af alle mulige hverdagsting fra fjernt tilbage i hendes liv. Hendes hjem udgjorde en hel tidslomme. Ved hendes død i år 2000 erhvervede Kunstforeningen hendes samling af kunst og har stillet den til rådighed for udstillingen. Da der også er blevet mulighed for at vise hendes hverdagsting, har museet fået lyst til at skabe en meget tværgående udstilling der fokuserer på et levet liv. Gerda Rytter var et meget engageret og søgende menneske der livet igennem søgte at fortolke tilværelsen ved hjælp af forskellige religiøse og filosofiske retninger.

Isoleret set var Gerda Rytters kunst vel jævn og gedigen, men helheden, hendes liv og hendes kunst udgør et spændende univers, som det nok er værd at gå på opdagelse i. Prøv selv!

Allerede i 1913, havde Gerda glæde ved at tegne. Her er det måske piger fra vejen hun har portrætteret.

