



Festskrift  
ved indvielse af skulpturen  
**VENSKABET**  
i Frederikssund 2. juli 1994



## VENSKABET

Frederikssund by modtog den 2. juli 1994 disse sten som gave af sine nordiske venskabsbyer i Sibbo,- Kumla- og Aurskog-Høland kommuner.

Stenene indgår i en fælles skulpturgruppe og symboliserer venskabet kommunerne imellem. Venskabet skærmes og beskyttes af det nordiske egetræ, der er et anvendt træ i alle 4 lande og kendes fra den nordiske mytologi - Thors træ - til vor tid.

Venskabet er med sin placering i Frederikssund by synligt for enhver, der færdes her. Det næres stedse af den frodighed, som planters vækst vil tilføre stedet - egetræslunden - skovbunden og videre ud i de efterfølgende vej- og træplantninger, der med sin monumentale placering vil føre os ind til venskabet, som vi alle har så stor glæde af. Venskabet er vort fællesskab.

## IDÉEN

Et inspirerende samarbejde mellem byråd og forvaltning fostrede denne idé, at tilføje et lokalt element fra hver af de 3 venskabsbyer til Frederikssund - en fælles donation på samme tidspunkt til samme sted. Det nye statslige vejanlæg med rundkørslen - Omkørselsvejen/Frederiksværkvej - var en oplagt placering. Sten fra de 3 venskabsbyer var et godt valg. Det var nærliggende at bruge fragmenter fra den nordiske natur sammen og udtrykke en helhed. Rundkørslen som sted - afgrænset, beskyttet og synligt.

Således opstår strøtanker og næres gode idéer, og dialogen fører disse ud i livet. Ja sådan skete det.

## REJSEN

Stenene måtte udvælges, venskabsbyerne blev besøgt, det blev en rejse som en nordisk Odysse - en rejse i årstider, tid og natur. Fra blomstrende forår i Danmark, tilbage til senvinter i Sibbo med spæde forårstegn, og i Kumla og Aurskog-Høland kommuner kunne stenene besigtiges i deres oprindelige beliggenhed.

I alle 3 kommuner modtoges forespørgslen om sten-donationen meget positivt, og i alle 3 kommuner gjorde man et imponerende positivt arbejde i udvælgelse af

stenene - pressen havde skrevet om det - borgerne blev inddraget - havde de mon egnede sten liggende - mange deltog, og hvert sted var en delegation klar til at fremvise det bedst egnede.

Det blev en rejse i nordisk geologi og planteverden, det var en modtagelse i venskab, det blev et fællesskab, som alle tog del i.

## STENENE

SIBBO-stenen er en rødbrunlig granitsten - en vandreblok kløvet af tidens vandtryk og fundet i lysningen i et skovområde, hvor stenen rejste sig mellem blåbær, mos, pors og bregner. Familiestenen blev den straks navngivet, den var delt og ved dens side lå to mindre sten, der ligesom hørte med - børn af de store sten. De 4 SIBBO-sten er nu tæt placeret i rundkørslen.

KUMLA-stenen er en grønlig marmorsten hentet op fra Kumla bruddet. Stenen lå som del af et stort stendepot mellem hvide birkestammer og nyudsprungne bævre-asp som en samlet skulptur i landskabet, hvor den udvalgte sten var en del af. Stenen har på de 2 sider vandrette mærker af sprængning fra bruddet. Den oprindelige grønne farve er på grund af tidens iltning og fugtigt klima næsten skjult under et brunligt lag, således som det altid ses på udendørs marmor på de nordlige breddegrader.

AURSKOG-HØLAND-stenen er af gnejs og er en vandreblok, som isen har ført med sig og gemt i den norske muld. Stenen blev fundet på Eidsvoldsmanden, Stortingsmand Christian Christensens mark - ja på den måde har stenen jo engang tilhørt os.

FREDERIKSSUND-stenen er en tæt kornet granit vandreblok i grå og røde aftegninger. Stenen er fundet i grusgraven og blev valgt ud fra, at de øvrige 3 sten var kendt. Det er den mindste af de 4 sten i venskabet, men meget gammel og afrundet i sin form.

## TRANSPORTEN

Transport af stenene skete på 2 sættevogne - igen en fælles rejse i Norden - stenene tog imod hverandre og fulgtes ad hertil.

## PLACERINGEN

Kraner, jernkæder, stålstænger, rendegravere, skovle og planteskeer, lastbiler og gode mænds vilje og humør arbejdede i flere dage med at løfte det på plads - justere - finjustere - orientere efter sol og verdenshjørne - efter vej- og kollisionslinier - efter kurver og terræn. - Jo meget skulle afpasses, diskuteres og vurderes, det var en fælles sag, alle viste - mente noget - alle hørtes - det var et stort øjeblik, da den tungeste sten - fra Norge - viste venlighed og ikke bøjede stålstangen i det sidste løft - jo helt ufarligt var det heller ikke.

Stenene står der som et dansk Stonehenge - som det fælles vartegn på nordisk venskab, der startede som alle venskaber med en positiv sympati - der viste sig at have kim til vækst i sig i den gode grobund.

## TAKKEN

Frederikssund kommune retter herved en hjertelig tak til vore venskabsbyer i kommunerne Sibbo - Kumla og Aurskog-Høland for donation af stenene og for den store deltagelse i dette projekt.



Knud Christoffersen  
borgmester